

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te
bidden. MACH.



BID VOOR DE ZIELRUST
VAN

PHILOMENA VANDENBOSSCHE

ECHTGENOOTE VAN

Franciscus Vanbreusegem

*geboren te Everbeke St Joseph den
21 October 1839 en aldaar overleden den
5 October 1908.*

Lid van den wekelijkschen Kruisweg en van
den H. Rozenkrans

voorzien van de HH. sacramenten der stervenden



De zoetste vertroosting die zij in het graf mede-
neemt, is de getuigenis dat zij eene teedere en lief-
devolle moeder geweest is, die hare kinderen
kristelijke deugden tot erfenis achterlaat. H. Fr.

Dierbare echtgenoot verdraag deze beproeving
van God, steun op Hem en Hij zal u opbeuren.

Ecc. II.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, bewaart de
bevelen van uwen vader en vergeet de lessen
uwer moeder niet. Bemint elkander met broeder-
lijke liefde en komt mij ter hulp door uwe gebeden.

Tob. XIV Rom. XII.

Denken wij hoe, na die verdienstvolle jaren, de
Heer, om hare verduldigheid te beproeven, haar
die onverbiddelijke ziekte overzond, gedurende
dewelke zij met recht mocht uitroepen : ik bracht
droevige dagen over, ik telde bittere nachten, dit
toch zonder ongeduld en zonder morren.

O gelukkig einde ! mochte het onze daaraan ge-
lijk zijn.

Bernhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
300 dag. aflaat

R. I. P.

Everbeke, drukk. A. Defessemier.

