



ZALIGE HERINNERING

aan

RAOUL VAN DEN BOSSCHE

het bemind kindje van

ARTHUR EN LEONORA CALLEBAUT

geboren te Sint-Lievens Essche, den 10 Februari 1908,
en er overleden, den 7 Augusti, 't zelfde jaar.

Kindje lief, het baart ons leed
Dat gij ons ontnomen zijt;
Doch wat de Albestuurder deed
Weze steeds gebenedijd.

Vader, Moeder, weent niet meer
Om Raoultje, uw lieveling;
Die, op 't wenken van den Heer,
U ten hemel voorenging.

Voorbestemd voor de Engelschaar,
Is uw zoontje de aarde ontvloën;
En het wierd uw middelaar,
Uwen Engel, voor Gods troon.

Sottegem, dr. Eylenbosch & Dupon.