

Gelukkig is de mensch die het in zijn leven zoo
aanstelt gelijk hij wenscht in zijne dood gevonden
te worden.

Navolg. I. 18



Ter zalige gedachtenis

VAN MEVROUW

Rosalia Van Den Bossche

weduwe van

Severien Carlier

*geboren te Nederbrakel den 18 Augusti 1832 en
aldaar overleden den 1 Januari 1911.*

Lid van den Derden Raagel.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zij lette op de toegangen van haar huis en heeft
haar brood in ledigheid niet geëten. *Prov. 25.*

Zij vreesde God en week van het kwaad af God
dienende al de dagen haars levens.

Heer, ik heb groote en langdurige pijnen gele-
den in mijn lichaam, maar ik verdroeg ze uit lief-
de tot U.

Kinderen vergeet de lessen uwer moeder niet.
Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Aan U, o Maria heb ik mij van mijne kindsheid
af toegewijd. Wees mij indachtig, die U altijd als
hare moeder vereerde.

Bermhertige Heer Jesus, geef haar de eeuwige
rust. *300 d. afl.*

Zoet Hert van Maria wees onze liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. v. Van Nieuwenhove-Vanden Driessche Nederbrakel.