

Eene rijke ondervinding is de kroon der ouder-  
lingen en de vrees Gods hunne eer.

Bid voor † de zielerust  
van

**ROSALIE VANDENBOSSCHE,**

weduwe van

**Dominique Van Breusegem,**

geboren te Everbeke, den 13 April 1849

en er overleden den 10 Maart 1929.

Versterkt door laatste de HH. Sakramenten

De dood heeft dan een einde gesteld aan dien  
langen strijd van hetlichaam met kwellingen die  
het overweldigden. De uur der belooning is ge-  
slagen, H. Euphrem.

Zij was eene teedere moeder . . en de liefde  
die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde niet  
uit die zij aan God verschuldigd was.

H. Greg.

Zij was een voorbeeld voor allen : in woorden,  
in gedrag en zedigheid. Haar handel was schoon  
loftelijk, liefdadig en al hare wegen waren  
vreedzaam, daarom was zij bij iedereen in achting  
en eer.

De dierbare overledene zag allengskens en van  
verre het uur van scheiden naderen ! alzoo heeft  
zij zich bereid om heiliglijk te sterven.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen ver-  
geet de lessen uwer moeder niet en de God van  
vrede zal met u zijn . . . Weest mij dagelijks in  
uwe gebeden indachtig en vaartwel tot in de eeu-  
wigheid.

H. Hart van Jesus ik stel mijn betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees <sup>300 d. all.</sup> mijn <sup>300 d. all.</sup> zaligheid.

Everbeke, druk Depessemier Vanderdonckt