

De hooge ouderdom is eene eerekroon, als hij op den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL

Van Dame

SOPHIE VAN DEN BOSSCHE

Weduwe van den heer

FRANCIES FAINGNAERT

geboren te Optrakel,
den 16 April 1845 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel den 10 Februari 1925
versterkt door de HH. Sacramenten.



Zalig de mensch, die verduidig de kwellingen van dit leven verdraagt, want na de beproevingen zal hij de kroon des levens ontvangen. J. I. 12.

O Heer, gij zijt goed en vol barmhartigheid voor degenen die U aanroepen, daarom heb ik al mijn betrouwen op U gesteld, en zal niet beschaamd worden in der eeuwigheid.

Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den Heer behaagd heeft, dat zijn heilige Naam gebenedijd zij. Job 21

María is de opene deur des Hemels voor degenen die haan betrouwen in Haar stellen. H. ab. v. Gonz.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten ik dank U voor uwe liefderijke zorgen. Ik sterf... maar mijn liefde voor u sterft niet.

Van uit den Hemel zal ik over u waken.

Gij allen die mij duurbaar zijt, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil. 300 p. afl.

Drukkerij A. Vandendriessche, Nederbrakel.