

De ware wijsheid bestaat in de vrees des Heeren,
het waar verstand in het afwijken van het kwaad.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

Sylvie VAN DEN BOSSCHE

Dochter van wijlen

Mijnheer Leo en van Mevrouw Carolina Brisart

geboren te Opbrakel, den 23 April 1856 en aldaar
godvruchtig overleden den 19 Januari 1928.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

ZIJ WAS LID DER 3de ORDE, DER CONFRERIËN VAN HET
H. HERT EN VAN DE VOORTPLANTING DES GELOOFS,
VAN DE CONGREGATIE, ENZ.

Dat God zie of ik den arme geweigerd heb wat
hij vraagde, of ik de oogen der weduwe te vergeefs
heb laten wachten, of ik mijn stukje brood alleen
heb geëten, en de weeze er niet van medegedeeld
heb... of ik veronachtzaamd heb te helpen hem die
bij gebrek aan kleederen van koude verging.

Job. XXI : 6, 16, 19.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam; maar ik heb ze met vreugde des harten
verdragen om Uwent wille. 2 Mach. VI, 30.

Heer ik bad alle dagen: ons toekome Uw rijk,
en ik zorgde, voor de uitbreiding van Uw rijk op
aarde, wees mij nu genadig en schenk mij het rijk
der hemelen.

Zij was uw kind, o Maria onbevlekt, tóon dat gij
hare moeder zijt. H. Aug.

Vaartwel, Beminde Broeder en Bloedverwanten,
vergeet mij niet in uwe gebeden,

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert