

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



*Ter zaliger Gedachtenis*

van

**Victorine Van Den Bossche**

echtgenoot van

**Henri De Ruyver**

geboren te Nederbrakel,  
den 27 September 1844 en aldaar overleden  
den 18 September 1920.

*Na het H. Oliesel ontvangen te hebben.*



De H. Gregorius verwittigt er ons over dat eene plotselinge dood niet te vreezen is, maar wel die, welke te gelijk én schielijk én onvoorzien is. Gelukkig dus de mensch die de gedachte van de dood altijd voor den geest heeft, en zijn leven derwijze inricht dat hij met geen ledige handen voor zijn Rechter verschijne: een werkdadig geloof geeft immers alleen recht op eeuwige belooning.

Dierbare Echtgenoot, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat dit tranendal om God te vervoegen wiens geboden wij op aarde zoo getrouw mogelijk moeten naleven.

Denkt er wel aan dat de overledenen moeten geholpen worden met Gebeden, Aalmoezen en Missen, en niet met geweene en droefheid.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste.  
(300 dagen afl.)

R. J. P.

---

Nederbrakel, We O. Van Nieuwenhove & H. Baguet.