

Laat ons goed doen, terwijl wij den tijd hebben.
GAL. VI, 10.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

IVO VAN DEN BOSSHELLE

ECHTGENOOT VAN

Clementia Rutten

*Lid van het Broederschap van den
H. Franciscus Xaverius*

geboren te Mullem den 15 Juli 1841, en aldaar
godvruchtiglijk overleden
den 27 September 1905, om 1 ure namiddag,
na ontvangen te hebben al de Rechten onzer
Moeder de H. Kerk.



O dood! o groot geheim der dood! hoewel leert gij
ons wat wij in deze wereld zijn. H. LUC.

Wees bereid want de uur die gij niet denkt zal de
Zoon des menschen komen. II. LUC. XII. 40.

God is goed en barmhertig en op den dag der kwel-
ling vergeeft Hij de zonden. ECCL. XI : 13.

De godvreezende zal een gelukkig einde hebben, en
op den dag zijner dood zal hij gezond worden. ECCL. I. 13

Vertrouwt u met mij, mijne duurzame Echtgenoot,
ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van
vrede. Ik wacht u in den Hemel. En gij, mijne teer-
geliefde Kinderen, blijft vereenigd, godvruchtig en
onberispelijk; eert uwe Moeder, en bemint haar gelijk
gij mij bemind hebt. Vaartwel.

Rust in vrede, Vader, uw geheugen blijft in zege-
ning bij uwe talrijke vrienden, bij gade en kroost als
dit van eenen voorbeeldigen man.

De 4 akten. (7 jaren en 7 m. 40 dag. afl.)

Een maal den Kruisweg.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpuut.