

O dood, met welke macht rukt gij den blinddoek van voor onze oogen ! Hoe klaar toont gij ons de nietigheid van het leven !



## BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

### Sylvia-Octavia VAN DEN BORRE

ECHTGENOOTE VAN

### Frans DE CUYPER

geboren te Liedekerke den 25 Augustus 1901, en godvruchtig overleden te Dilbeek den 24 December 1931, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

---

Mijne dagen zijn verdwenen als rook, ik ben te neer geslagen als het gras onder de brandende zon.

Tot U, Heer, heb ik mijn hart verheven ; mijn God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet toe dat ik in beschaming valle. — Psalm XXIV.

Zij is in den Heer ontslapen met die kalmte en gelatenheid, die voor de stervenden de grootste der weldaden is, en voor de overlevenden de zoetste vertroosting.

Vaarwel, beminde Echtgenoot en lief Kind, goede Ouders, Broeders en Zusters, zoo vroegtijdig rukt de akelige dood mij uit uw midden, maar weest daarom niet ontroostbaar : dat de hoop op een blijde wederzien u trooste en versterke om het noodlot te dragen. Bidt voor mij...

*Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.*

R. I. P.

Plechtige lijkdienst en begrafenis : Zaterdag 26 December, om 9 1/2 ure, in de St-Ambrosiuskerk te Dilbeek.

---

J. Ceuppens te Dilbeek.