

O Groot geheim der dood, hoewel leert gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn.

Sap IV



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Daniël VAN DEN BROEKE

echtgenoot van MEVROUW

MARTHA DE BLEEKER

geboren te Elst den 10 Februari 1906
en godvruchtig overleden te Brussel

den 13 October 1933

versterkt door de H.H. Sakramenten

Ik ben weggerukt als een schaduw die verdwijnt in den bloei der jaren, weest dan altijd bereid en leeft zoo dat de dood u nooit onbereid vinde. Th. a Kemp.

De beproeving die God ons overzendt is hard, maar het hoofd buigende zeggen wij: Vader, niet mijn, maar uw wil geschiede.

Deugdzaam echtgenoot met zuiveren blik en zacht gelaat, vlijtig in den arbeid, eenvoudig en edelmoedig zoo stapte hij door de jeugd van het leven; schat zijner ouders, de vreugde van zijn duurzaam huisgezin en zie de geesel des lijdens overviel den zoo krachtigen man, en ondanks de verzuchtingen van een bedroefde vrouw, ondanks de gebeden eener bedrukte familie en de verlangens van ontelbare vrienden, kwam de onveriddelijke dood hem in christene gelatenheid ontrukken aan de liefde der zijnen.

Duurbare echtgenote, te vroeg helaas moet ik u, zoo zeer beproefd, met ons lieve kindertjes verlaten, doch troost u, 't is Gods wil, ik laat ze over aan uwe moederlijke zorgen. brengt ze op in de vrede des Heeren opdat we later allen in den hemel vereenigd mogen zijn. En gij, beminde ouders, broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden, dank voor de genegenheid en zorg mij betoond, ik verwacht van u geen tranen, maar gebeden en offeranden.

Zoet Hart van Maria wees, mijne zaligheid

300 d. afl