

Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen. Th. a. Kem

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Henri VAN DEN BROEKE

zoon van Mijnheer

Theophiel en wijlen Mathilde De Pessemier

Geboren te Michelbeke, den 8 Juli 1885 en godvruchtig
overleden te Elst, den 5 Januari 1940.

Versterkt door de H H Sakramenten der stervenden.

Lid van 't Genootschap van Franciscus-Xav. - van den H.
Hartenbond en andere godvruchtige Genootschappen.

Zalig is de mensch die de kwelling onderstaat, omdat hij
nadien de kroon des levens zal ontvangen, welke God be-
loofd heeft aan degenen die Hem beminnen. Jac 1-5-12

God heeft hem beproefd door het lijden doch er is geen
vergelijking te maken tusschen het lijden van dit leven en
de glorie die eens in ons zal veropenbaard worden, Rom.

Voor den betreurde overledene die in geloof en deugd
leefde is de dood een ingang naar een rust, een veilige
haven, eene bevrijding van de lasten en bekommernissen
des levens O Maria, gij waart mijn sterkte in mijne zwak-
heid, mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht in mijn
ellenden. In de stilte van mijn hert heb ik U altijd vereerd,
gij zijt nu de hoop mijner zaligheid.

Bemide Ouders, Zusters, Broeders en Bloedverwanten,
hebt dank voor de bestendige zorgen, toewijding en gene-
genheid die gij mij voortdurend hebt geschonken in de
broosheid van mijn leven, bidt voor mij. Eene zaak vraag
ik den Heer, te mogen wonen in zijn Huis en Hij heeft me
verhoord.

Jesus, Jozef Maria, dat mijne ziel met U in vrede ruste
Zoet Hart van Maria, wees mijne liefde 300 afl.

Drukwerken Georges Van Nedervele, Elst.