

Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt heeft
het eeuwig leven, en ik zal hem opwekken ten
jongsten dage.

Joan VI-55

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Jan-Baptist VAN DEN BROECKE

*geboren te Elst den 26 April 1840
en er overleden den 17 Mei 1927.*

versterkt door de H. H. Sacramenten.

*Gewezen Onderwijzer der gemeente Ste-Maria-
Lierde, ontslaggever van 1879. Vereerd met het
Kruis « Pro Ecclesia et Pontifice » Voorzitter van
Franciscus-Xaverius genootschap. Lid van den
Eucharistieschen Kruistocht, den Wekelijkschen
Kruisweg en der Confreriën van het H. Hart en
het H. Sacrament.*

Die er velen in de wegen der gerechtigheid zul-
len onderricht hebben, zullen schitteren als sterren
in alle eeuwigheid.

Dan. XII-3

Hij was een goede en zachtmoedige mensch, eer-
baar van gelaat, beleefd van zeden, vriendelijk in
zijn aanspraak, en van jongs af in de deugd op-
gevoed.

2 Mach. XV-12

Gods glorie en de zaligheid der zielen lagen hem
nauw ter herte, voor de zendingen bad hij, Com-
municieerde hij, daarvoor ijverde hij zooveel en
meer, als zijne krachten hem toelieten.

Mijn duurzame *Bloedverwanten en Vrienden*,
gedenkt U mijner in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde, 7 j. en 7 q. afl.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 dag. aflaat.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. O. Van Nieuwenhove.