

Het is beter jong en rein te sterven dan oud te worden, verzoend met het leven. (E. v. d. H.)

† ZALIG AANDENKEN aan MEJUFFROUW †

## MARIE-JOSÉ VAN DEN BROEKE

dochter van

Guido en Margriet VAN WAMBEKE

geboren te Elst, op 17 Augustus 1926 en vreedzaam  
in de Heer ontslapen te Gent op 14 Juni 1950.

versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.  
Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de  
H. Eukaristische Kruistocht en alle godv. genootschappen.

Er was in uw oog zozeel vreugd

Er was in uw hart zoveel zon

Vreugde om het leven

Vreugde om de liefde

Vreugde om de liefde en het leven...

In ons oog blinkt een traan

In ons hart weegt een pijn

Maar de vreugd van uw leven

De kracht van uw streven

Zal ons kracht en vreugde zijn.

Uw liefde toverde vroege rozen

Op menig donker levenspad,

Plots werd de stengel der rozen gebroken

Maar eeuwig bloeien zij stralend open

in 't aanschijn van God...

Haar heengaan is geweest als haar leven: stil en blij.  
Zichzelf steeds vergetend was zij zonder verpozen voor  
al het goede in de bres: haar lachen haar woord waren  
een steun en een wekroep voor al haar gezellinnen in de  
Katholieke Actie.

"Ik zeg U geen vaarwel,, mijn liefste Ouders, Broers,  
Zuster, Verloofde, en Gij mijn beminde Tante, Zuster, Lea  
en gans de Familie,, ik zeg U maar tot ziens,, Het afscheid  
is voor U een zwaar maar vruchtbaar offer." Als de graan-  
korrel niet sterft, brengt zij geen vruchten voort.,,  
"Vraagt mij zeer veel, wanneer ik in de Hemel zal zijn:  
ik zal voor U ten beste spreken totdat gij voldoening krijgt,  
als het U zalig is...." Ik weet dat alles zo goed is tussen  
O. L. Heer en mij,

"Bidt voor mij en plant een bloemeke op mijn graf.