

Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie in Mij geloof zal leven, ook al is hij gestorven. Joan.XI 25.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Omer Vanden Broecke

Echtgenoot van Mevrouw

Maria Coppens,

geboren te Ste Maria-Lierde den 24 September 1901
en er godvruchtig overleden, den 4 Augustus 1944,
na een langdurige ziekte,
gesterkt door de Laatste H.H. Sacramenten.

Naar Gods wil heeft hij veel en lang geleden, en zijn ziel veilig gesteld bij den getrouwen Schepper door volledige overgave : zijn dood is de verlossing van vele ellenden.

Hij was plichtgetrouwe echtgenoot en goede vader. Zijn bereidwillige dienstvaardigheid, zijn rondborstig karakter en zijn minzame omgang hadden hem de genegenheid van velen gewonnen.

Den dood ging hij tegemoet met die kalmte en die gerustheid die alleen zijn betrouwen op Gods barmhartigheid hem schenken konden.

Duurbare echtgenote, wier goede zorgen ik met betraande oogen ontving ; lieve kinderen, nog te jong om mijn verlies volkomen te beseffen ; beminde ouders en familieleden, wier verkleefdheid mij zoo dikwijls troostte, het valt mij zeker hard u zoo vroeg te moeten verlaten ; doch met christen onderwerping, met betrouwen op Hem die eeuwig vergeldt en ons allen doet wedervinden in den Hemel, aanvaard ik het offer van mijn leven ; moge het-ook strekken tot uw aller zegen en geluk.

Uw gebeden zullen uwe tranen stelpen en drogen en mijne ziel laven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.
Mijn Jezus barmhartigheid. »

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde