



Heer Jezus geef de eeuwige rust aan de ziel
van

LUCIE VANDENBROUCKE

huisvrouw van

Karel-Louis Verfaillie

geboren te RUMBEKE den 7 April 1862 en over-
leden te PASSCHENDALE den 13 December 1933.

De zielen van de rechtveerdigen zijn in Gods hand en de smart van den dood kan hen niet raken.

Voor ieder mensch heeft de gedachte aan den dood iets vreeselijks in zich, en vreeselijker is het nog te denken dat een mensch plotseling uit het leven kan gerukt worden, en onverwachts voor Gods rechterstoel kan opgeroepen worden. Dan is het ons een groote troost te weten, dat het geliefde wezen dat zoo haastig uit ons midden is weggehaald een goed kristen, een trouwe echtgenoot en een zorgzame huismoeder was.

O Heer, we weten dat Ge alleen het welzijn en het geluk van uw redelijke schepselen verlangt en betracht, wij smeeken U dan uwe dienares genadig en barmhartig te zijn, haar te vergeven wat zij uit menschelijke krankheid mocht misdaan hebben, en haar werkzaam en moedig leven te willen gedenken.

Hard is de slag, die zoo onverzien een gezin komt te treffen, en diep is de wonde die door dat plotseling verdwijnen in de harten van naastbestaanden geslagen wordt, maar weenen als wanhopigen willen we niet Ook in de smart van die wreede scheiding willen we opkijken naar den hemel en bidden: Heer, Uw wil geschiede op aarde als in den hemel

Mijn geliefde *echtgenoot*, mijn dierbare *kinderen* en *kleinkinderen*, vaartwel, Weent niet om mij, hebt betrouwen in den Heer. Laat onze genegenheid en liefde, niet ophouden aan het graf, maar ook blijven tot in den dood, zoodat God ze kan vereeuwigen, wanneer Hij ons zal samenbrengen voor goed.

Bidt veel voor mij

Akten van geloof, hoop en liefde (7 j. en 7 quadr)

Druk. Ant. Decouttere, Passchendale