



TER ZALIG AANDENKEN

van

Camilla Maria Van den Bulcke

geboren te Evergem-Doornzele den 14 Maart 1910

en aldaar overleden den 20 Januari 1923,

voorzien van de H.H. Sakramenten.

Daar lag in zijn bedje op sterven,
Een kindje zoetaardig en teer ;
De vader en moeder die weenden
En weenden zoo zeer.
Maar 't kindje zijn engel die zeide
Op liefkozenden toon
Mijn kind kom mede ten Hemel,
't Is in den Hemel zoo schoon.
De moeder in tranen badend,
Sprak : o lief kindeken mijn,
Ik heb u gebaad en getroeteld
't Zal nu voor het graf maar zijn.
De Vader zijn handen wringend,
Sprak : o kindeken mijn,
Ik hoopte gij zoudet uw Vader
Een kroon in zijn grijsheid eens zijn ;
Maar 't kind zijn engel zeide :
o Moeder het is voor een troon
Daar boven in den Hemel,
Het is in den Hemel zoo schoon.
En 't kindje lachte zoo zoet
Kwispelend stervend aldus
Vaartwel, mijn vader en moeder,
Vaartwel ook, broeders en zusters,
Vaartwel en voor 't laatste een kus ;
Ik ga met mijn engel naar Jesus
Ten Hemel daar vind ik Ued.
Beide eens weer.

Evergem, druk. Van der Aa.