

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Florent Van Den Bulcke

zoon van wijlen

François en Maria Roelandt

geboren te Nederbrakel den 17 Juni 1891 en aldaar god-
vruchtig overleden den 26 Januari 1932

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

Goedheid en naastenliefde versierden de ziel van den duurbaren overledene; hij vond zijn behagen in den evenmensch te helpen en voor iedereen had hij een gemoedelijk woord. In zijne vriendschap vond men een waar genoeg; in zijnen omgang eene voortdurende rechtschapenheid: in zijn onderhoud eene opgeruimdheid.

Omdat hij aangenaam was aan God, was het noodig dat hij beproefd werd. God zond hem eene langdurige ziekte over, welke hij met eene voorbeeldige onderwerping aanvaarde als eene zalige voorbereiding tot de dood.

Schenk nu, o Barmhartige Jezus, aan uwen dienaar een genadig oordeel, en den loon der gelukzaligen in den Hemel.

Duurbare Broeder en Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, God heeft mij tot Hem geroepen, ik verlaat een droevig tranendal voor het rijk van den eeuwigen vrede, waar wij elkander eens zullen wederzien. Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen gedurende mijne ziekte bewezen, wees mij indachtig in uwe gebeden.

Vaarwel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukkerij O Van Nieuwenhove, Nederbrakel.