

Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon die de Heer voorbereid heeft. Off. Maagden.

† GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL †

van Eerwaarde

## ZUSTER MARIE-ESTHER

in de wereld

Juffrouw MARTHA VANDEN BULCKE

geboren te Aarseele de 11 Mei 1890

In 't klooster der Zusters van het  
H. Hart van Maria getreden de 17 Augustus 1909

Ingekleed de 4 Januari 1910

geprofest de 4 Januari 1911

en zachtjes in de Heer ontslapen  
in het Moederhuis te Nederbrakel de 19 April 1950

Gelukkig de mens die vroom in het klooster heeft geleefd en er zalig is afgestorven. Nav. Chr.

Hier op aarde is er naar één zaak te doen: Jezus lief te hebben, voor Hem zielen te redden, Hem bemind te maken. Kleine H. Ther.

Met edelmoedigheid beantwoordde Zuster Esther aan haar heilige roeping: diepe vroomheid, heilige ijver, nederige gehoorzaamheid, natuurlijke eenvoudigheid. Minzaam en liefvallig, vredelievend en gedienschtig voor iedereen. blijmoedig in het vervullen van haar dagelijkse bezigheden. Zij was een vurige religieuze.

Veertig jaar lang stond ze in het kathoek onderwijs. Gans haar hart schonk ze aan de godsdienstige opvoeding van haar kinderen. Hoevelen heeft ze niet opgebracht in tucht, in deugd, in allerlei kennissen? In haar eenvoud vermoedde ze niet welke eerbiedige en dankbare verkleefdheid eenieder haar betuigde. Omdat ze goed was en bereid altijd goed te doen aan haar kinderen, wist ze hun harten te winnen. Velen zullen haar met weemoed zien heengaan en dankbaar blijven gedenken.

Ik ben daarom volstrekt niet bang voor de laatste strijd; noch voor de pijn van mijn ziekte, hoe groot die ook mogen zijn. In uw wil, o goede God, berust ik en ik dank U voor mijn lijden, mijn kwellingen; ze openen mij de Hemel.

Bemide Oversten en Medezusters, dierbare Familieleden, weest niet bedroefd over mij, maar beziet het leven als een offer, een offerdaad. Bidt voor mij en in 't bijzonder gij, mijn lieve tante, ook de dienst van de Heer toegewijd, en ik spreek voor U ten beste.