

De dood van den rechtvaardige is kostelijk in de
oogen van God. Ps. 115.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

Marie-Theresia VAN DEN BULCKE

echtgenoot van Mijnheer

PIETER-ANTOON VINCART

geboren te Michelbeke,

den 21 September 1846 en aldaar godvruchtig
overleden den 7 Mei 1917,

Lid der confreriën

van den Zoeten Naam en van den Wekelijkschen Kruisweg.

In de vrees des Heeren opgevoed, heeft zij zich
ten allen tijde als eene voorbeeldige christene
gedragen.

Gelukkig de mensch die gedurig de dood voor
oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te
sterven. Thom. a Kemp

Begaafd met de edelste gevoelens des herten, was
zij eene voorbeeldige en zorgvuldige huismoeder :
den troost uitmaken van haren echtgenoot, ontel-
bare liefdeblijken geven aan hare kinderen, het
huisgezin bestieren was de groote bekommernis
van haar leven.

Tot ons geluk, o Heer, hadt gij ons eene zoo
goede moeder gegeven, wij geven haar nu weder
maar met gebroken hert. H Ephrem.

Mijne beminde Echtgenoot en Kinderen, vaartwel! God
roept mij tot Hem alhoewel ik volgaarne nog voor u hadde
willen leven. Dat zijn heilige wil geschiede. God weet hoe-
zeer ik u Leminde. In den Hemel zal ik nog over u waken
vooral over u mijn goede zoon Leon! Mocht de Heer, na
uw vaderland zoo edelmoedig verdedigt te hebben, U bij
vader in volle gezondheid laten terugkeeren om hem te
troosten en te verlijden al de dagen zijns levens

Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 d. afl.

Nederbrakel. — Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove.