

O heilig kruis, onder uwe schaduwe, rust en hoop ik



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Bertha Van Den Bussche

dochter van Mijnheer

Désiré en Mevr. Marie Van Den Bossche

geboren te Nederbrakel den 20 October 1894
en overleden te Melle den 27 Maart 1931

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne schulden zouden ontslagen worden. Matth. XII

☩ Gelukkig de mensch, die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars staat; maar die zijn vermaak vindt in de wet des Heeren, en nacht en dag zijne Wet overweegt; al wat hij doen zal, zal hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen. Ps. I. V2.

De godsvrucht tot Maria is een onderpand van zaligheid, die Maria beminnen, genieten troost in hun leven en rust in de uur der dood H. Bern.

Duurbare ouders, broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden ik verlaat U, doch maar voor korten tijd, weldra zien wij elkander weder in het hemelsche Vaderland om nooit meer te scheiden. Bidt vurig voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus Barmhartigheid 300 dag. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in u. 300 dag. afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.