

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Désiré VAN DEN BUSSCHE

weduenaar van Mevrouw

MARIA VAN DEN BOSSCHE

geboren te Oost-Nieuwkerke den 1 November 1862
en overleden te Nederbrakel den 1 Mei 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zalig is de man die den raad der goddeloozen niet heeft gevolgd en op den weg der goddeloozen niet bleef staan, maar die smaak vond in de wet des Heeren en die wet overdacht dag en nacht. Ps. 11

De deur des hemels is altijd open om degenen te ontvangen die hun betrouwen op Maria stellen.

H. Bonav.

De dood geeft de mensch zalige lessen : zij leert ons dat wij eens alles in Gods handen moeten nederleggen ; dat buiten Hem alles wegvalt, en dat alleen werken van geloof waarde hebben bij Hem. H. Lig.

Gelukkig en wijs is de mensch die het in zijn leven zoo aanstelt, gelijk hij wenscht in zijn dood gevonden te worden. Nav. Chr. 1, 2, 3

Mijne beminde kinderen, ik zeg u vaarwel!

Eemint elkander, dient God in alle rechtzinnigheid bidt voor mij, en de vrede des Heeren zal met u zijn.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dag. afl.

Rust in Vrede.

Druk. Wed. O. Surdiacourt. Nederbrakel.