

Bewaart zijn aandenken in uw hert, en vergeet hem niet in uwe gebeden. (Eccl. 37. 6)



BID GOD OM ZIELERUST

voor

HENRI VANDENBUSSCHE

echtgenoot van Irma CASIER

*geboren te Woesten, den 25 Februari 1875
en godvruchtig overleden te Reninge, den 10 Juni 1941.*

— R. I. P. —

IK weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik ten jongsten dage uit de aarde zal opstaan. Ik zal Hem zien en mijne oogen zullen Hem aanschouwen. (Job. 19. 25)

AL wat wereld is blijft vergankelijk en niets kan volhouden tegenover den tijd die zoo snel voorbij gaat. Eén dag geluk is zoo dikwijls de voorbode van smerten en van droefheid. Zalig de mensch die, zooals den duurbaren afgestorvene, deze gedragsregels verstaat en in 't werk stelt. Hij stelt zijne hoop en zijne verlangens niet op het aardsche maar op eeuwige verwachtingen.

VOORBEELDIGE echtgenoot en vooruitziende, aangenaam voor zijne omgeving, was hij van ledereen geacht en bemind; daarom zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

DUURBARE ECHTGENOOTE & KINDEREN; hebt betrouwen in de Goddelijke voorzientgheid. De Heer verlaat dezen niet die in Hem hunnen steun zoeken. Bemint elkander voort en troost U over mijn afscheiden. Bidt voor mij; ik vergeet u niet.

Bemide Broeder en Zusters, blijft mij indachtig.

H. HERT VAN JESUS, IK BETROUW OP U (300 d. atl.)

Drukk. G. Frère-Swertvaegher, Reninge.