

Gelijk het Heer behaagde, zoo is het geschied; dat
de naam des Heeren gebenedijd zij. Job. I 20.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Ludovicus VAN DEN BUSSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE GHYS

geboren te Audenaerde, den 12 December 1870 en
aldaar overleden den 9 October 1917,
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

O dood! o groot geheim der dood! hoewel leert gij
ons kennen wat wij op deze wereld zijn. H. Alf.

Hij was een goede kristen getrouwe echtgenoot,
zorgvuldige vader... werkzaam en recht in zijnen
handel; ook heeft de Heer zijne levensbaan gezegend.

Prov. XXI. Sap. X

O mensch! beroem u niet op den dag van morgen;
het is u immers onbekend wat hij u brengen zal.

Prov. C. 27

Bemide Echtgenoot, ik sterf, doch mijne liefde
voor u sterft niet ..

En gij, mijne Kinderen, eert en bemint uwe moeder
al uwe levensdagen; hebt altijd God voor oogen,
bemint elkander en bidt den Heer voor mij Sob. 4.

O Heer wiens goedheid zonder palen is, verleen de
eeuwige rust aan de ziel van uwen dienaar Louis,
welke gij met uw dierbaar bloed hebt afgekocht.

Bid de Akten voor den afgestorvene.

R. I. P.