

In al uwe werken weest uwe uitersten indachtig en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen. (Eccl. VII, 40)



BID VOOR DE ZIEL

van

Richard VANDEN BUSSCHE

echtgenoot van

EMERENCE VAN DORPE

*geboren te Bevere den 4 November 1862 en
overleden te Audenaerde den 2 Januari 1929*

versterkt door de HH. Sacramenten.

—

Wat is de mensch op aarde? Wij zijn hier als vreemden en reizigers. Heer de dagen van den mensch zijn kort, het getal zijner maanden is in uwe handen. Gij hebt aan zijn leven palen gesteld die hij niet kan overschrijden. (Job XIV, 5)

Ontfermt u mijner, gij ten minste die mijne vrienden zijt, ontfermt u mijner, want de hand des Heeren heeft mij geraakt. (Job XIX, 21).

Het is een heilzaam en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontslagen worden. (2 Mach. XII).

Weest mijn lot indachtig want ook zoo zal het uwe zijn, gisteren voor mij, heden voor u. (Eccl. XXVII 23).

De dood is goed die het leven niet wegneemt maar in een beter verandert. (H. Ambros.)

Mijn beminde Echtgenootte en mijn geliefde Kinderen en Bloedverwanten, vaartwel, treurt niet om mijn heengaan, het leven op aarde is vervuld met zooveel ellende. Maar eeuwig is het leven der ziel, bewaart de uwe dan in de vriendschap met God en weest uwen vader in uw gebed indachtig.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn toe- vlucht. (300 d. afl.).

R. I. P.

Audenaerde — A. De Meester.