

Goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde  
van uwen Heer. *Matth. XXV, 21.*



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### JAN-BAPTIST VAN DEN DAELE

echtgenoot van Mevr. Marie.Sidonie Van Lancker,  
geboren te Bevere-Oud. den 29 Juni 1856 en er godvruchtig  
overleden den 12 Januari 1942,  
gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

«Mijn Zoon, vergeet mijne wet niet, en laat uw hart mijne  
geboden bewaren.» *Prov. III, 1.*

Hoe trouw heeft de dierbare afgestorvene dit gewijde  
woord niet gevolgd als zijn groote levensregel! Immers  
terwijl hij op zijn lange levensbaan zich voortdurend en vol-  
ledig wist te geven voor 't welzijn zijner geliefde kinderen,  
bleef toch zijn voornaamste zorg: in alles handelen volgens  
zijn geweten, in lief en leed de eereplaats geven aan O. L.  
Heer den Oppersten Meester; en dat alles deed hij zonder  
gezochtheid en in den grootsten eenvoud. Zoo blijft hij in  
de gedachte van allen die hem hebben gekend en bemind  
voortleven als een toonbeeld van 'n diep overtuigd christen  
man, die door zijn stille en voorbeeldige levenswijze getui-  
genis gaf van zijn levendig geloof.

Hij was ook een voorbeeldig huisvader, die naast zijn trou-  
we echtgenoot met hart en ziel leefde voor zijn kinderen en  
kleinkinderen. In hen zag hij een schat dien hij van den  
Heer had ontvangen en dien hij den Heer ongeschonden  
zou terugschikken.

*Dierbare echtgenoot, die mij als een ware schutsengel hebt  
bijgestaan op de lange levensbaan, en gij geliefde kinderen  
en kleinkinderen, mijn trots en mijn vreugde, die allen mij  
steeds met zooveel liefde en kinderlijke zorg hebt omringd,  
ziehier wat ik van u verlang: onthoudt de lessen van vader  
en weest voorts de troost van moeder. Blijft mij ook indach-  
tig in 't H. Misoffer en in uw dagelijksche gebeden; weldra  
worden we voor altijd, in onverbreekelijke liefde, in den Hel-  
mel vereenigd.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!*

(300 d. afl.)