

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS,



Bid voor de ziel

van

Albert VAN DEN DOOREN

zoon van

EMIEL en van MARIA HERREGODS

geboren te Nederbrakel den 12 Februari 1916,
en er godvruchtig overleden den 15 Februari 1941,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Hij was lid van den Bond van het Heilig Hart en van
het Genootschap van den Heiligen FranciscusXaverius.



O Heer. Gij hadt ons dien lieven zoon gegeven tot
ons geluk; Ge vraagt hem ons weder, wij onder-
werpen ons aan uw goddelijken wil zonder tegen-
spraak, maar met gebroken hart. H. Ephrem.

Op korten tijd volmaakt, heeft hij een langen le-
vensloop vervuld. Sap. IX

Zijn leven was voorbeeldig, zijn lijden stichtend,
zijn dood kostelijk in Gods oogen. O, wij bewon-
derden in hem dat vroom christelijk geloof, dat lief-
devolle betrouwen op God, die kinderlijke gelatenheid
aan den Heiligen Wil des Heeren, die vrede en ge-
rustheid bij den naderenden dood. 't Was de troost
van zijn stervensuur zich te herinneren dat hij altijd
een goede zoon, een trouwe vriend was geweest, dat
hij God had gediend in den eenvoud van zijn hart
en zijn geboden had onderhouden. Daar zijn ziel
God behaagde daarom heeft God hem zoo vroeg uit
de wereld weggenomen. Sap. IV

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, hebt dank
voor uw genegenheid en uw liefdevolle zorgen, weent
niet over mij doch blijft mij gedenken in uw gebeden

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O Surdiacourt