

God gaf het ons, God nam het ons;
Gods name zij gezegend !



Ter Engelachtige Gedachtenis

VAN

Alfons-Marie-Cyriel-Paul-Ghislain
VAN DEN DOOREN

het welbemind Kind van

Mijnheer Paul & Mevrouw Maria Breex

ontrukt aan de liefde zijner Ouders
den 4 October 1908 in den ouderdom van
10 maanden en 14 dagen.

—◆◆◆—
Een bloempje lieflijk schoon
En pas op aarde ontloken
Bekoorde in 's Hemelswoon
Een Engel, die verdoken
Het hofje heimlijk binnen kwam,
En 't bloempje van zijn stengel nam.

Voortaan, sprak d'Engel zacht,
Voortaan prijkt gij hierboven,
Met luister en met pracht,
In Godes eeuwge hoven;
En nimmer meer wordt gij verplant,
Gij bloeit nu in uw Vaderland.

Lieve Vader, lieve Moeder,
Weent dus op zijn wiegje niet!
En gij ook niet teed're Broeder!
Zegt: dat Godes wil geschiedt.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle,