

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen

De rechtvaardigen sterven niet : zij ontslapen zachtjes op aarde, om in den Hemel te ontwaken.

II. Alph.

Bid God voor † de zielerust

van

**François Vandendooren,**

geboren te Everbeke, den  
19 April 1854, en aldaar overleden  
den 9 Oktober 1931

Bediend der HH. Sakramenten.

Ik ben zonder onrust, omdat ik gereed ben. Wat zou ik hier nog langer doen ? Al mijn wenschen zijn vervuld. H Aug.

Nooit heb ik eenigen omgang gehad met hen die de vermaken beminnen. Nooit heb ik in gemeenschap geweest met lichtzinnigen. Ik heb den Heer gediend en gevreesd met liefde : ook was ik verheugd toen mij gezegd werd ; Wij zullen het huis des Heeren binnegaan. Tob. II.

Dierbare Broer en Zusters, troost u met de gedachte dat ik nit een leven van ellende opgegaan ben naar het eeuwig geluk. Wat was voor mij nog het leven ? Hartelijk dank voor uwe goede zorgen ! Vergeten we elkander niet, tot weerziens in den hemel.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 quad.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdouck