

Als een sluwe vijand sluipt het ongeluk, midden
onzer vreugd, bij ons in en de dood ontrukkt ons
een duurzame zoon en broeder.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER MIJNHEER

HILAIRE VANDENDOOREN

ZOON VAN

Jan-Baptist & Clementine Wayenberg

*geboren te Everbeke den 13 Februari 1892
en aldaar overleden den 13 December 1906.*

Voorzien van de III. Sakramenten.



Als een hongerige sperwer, die in duizelige snel-
heid op 't weêrlooze vogeltje plegt, klauwt en ver-
scheurd; zoo verraste hem de onverbidde lijke
dood en sleurde hem in zijne teederste jonkheid in
't killige graf.

Bij u, lieve ouders, toonde mijne jonge verbeel-
ding mij wonderheden die voor mij een hemel
van schoonheden deden opstijgen, elk bloempje
scheen mij een bloeiende tuin en zie, door Gods
hand getroffen, verdwijn ik, alle aardse vreugd
is damp, alleen de hemel blijft mijn aandeel.

Midden onzer vreugde, als alles op aarde ons
tegenlachte, ontrukkt gij hem ons, o Heer, die zoon
en steun! Was zijne ziel dan te rein om in 't aar-
sche slijk te zwerven!

Troost u, heminde Ouders, God is rechtvaardig
en beproeft hij u op aarde, uw aandeel in den Hel-
mel zal er door vergrooten. Onderwerp u dus aan
den wil des scheppers.

En gij lieve zuster en teedere broeder, door uwe
onderwerping, gehoorzaamheid, opoffering en
hetde laat ik u de taak over het bloeiende hart on-
zer beproefde ouders te zalven.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel in vrede rust-
vindag. ahl.

R. I. P.

Everbeke, drukk. A. Depessemter.