



BID VOOR ✕ DE ZIEL

van Mijnheer

LÉON VANDEN DOOREN

zoon van

Mijnheer Frederik en Mevrouw Hermenie Brackeleire

geboren te Ste. Maria-Audenhove den 6 Juli 1910 en
schielijk overleden te Overmeire (Donck) den 29 Juni 1932

Hij was een zeer oppassend lid van den bond
van t' H. Hart.

De ware vriendschap voor de overledenen bestaat in
ze eerst te beweenen en dan voor hun zielerust te bidden.
Als een opkomende en ontlukende bloem is hij versche-
nen, en helaas, als een rook en schaduwe, zoo vroeg-
tijdig verdwenen.

Goedheid, naastenliefde en christene gevoelens ver-
sierden de ziel van den duurbaren overledene; uit liefde
voor God, stond hij "t' Goede ten dienste", "ons volk
ten bate". In de lente zijner jaren, valt hij slachtoffer van
een droevig ongeval.. zooals het den Heer heeft behaagd
zoo is het geschied

"Is het schrikbarend nu te sterven, misschien is het ge-
vaarlijker langer te leven.— Weest altijd gereed en leeft
zoodanig dat de dood u nooit onvoorbereid aantreffe,..

Thomas-a-Kempis.

Vaarwel, duurbare Vader, heb dank voor al uw toe-
wijding; vaarwel, lieve Moeder, heb dank voor al uw
goedheid; vaarwel, beminde broeder, zusters, bloedver-
wanten en vrienden. Ik had het geluk niet, stervend, u al-
len te zien, maar bidt voor mij, bidt opdat wij eens elkan-
der weer zien in den Hemel.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. (300d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.