

Zij sterven geene onvoorziene dood, die de gedachte aan de dood altijd voor den geest hebben.

H. Anselmus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Marinus Van Den Dooren

weduwnaar van Mevrouw

VIRGINIE BETTENS

geboren te St.-Martens-Lierde, den 2 Maart 1836 en
aldaar overleden den 17 Februari 1915.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

LID VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Jezus-Christus bevindt zich altijd in een hert waarin het Geloof levend is; daar onderwijst Hij; daar waakt Hij; Hij is er in vreugde; Hij rust er, en Hij verdedigt het zelve. H. Ambr.

Mijne krachten zijn uitgeput; mijne dagen zijn vervlogen; er blijft mij niets over dan het graf... Wat heb ik op aarde verlangd buiten U, o Heer! O God van mijn hert. Gij zijt mijn deel voor alle eeuwigheid. Job. XVII. Ps. LXXII.

Vaartwel, teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen de onverbiddelijke dood scheidt ons; doch onze liefde zal eeuwig duren. Ik dank U voor, de liefde en de goede zorgen waarmede Gij mijnen ouden dag omringd hebt. Ik verwacht U in den Hemel waar wij nooit meer zullen gescheiden worden; blijft mijne ziel in uwe gebeden steeds indachtig.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel. H. H. Oscar Surdiacourt.