



DIT WEZE EEN

TROOSTVOL AANDENKEN

VAN DE KLEINE

RITA VAN DEN DOOREN

dochtertje van Mijnheer en Mevrouw

ARMAND VAN DEN DOOREN-DENIE

geboren te Oubraker,

den 18 Januari 1942 en als Engelken in het Rijk
des Heeren opgenomen den 29 Januari 1942.

O Engelken, dat weggevlogen,
hebt ons, eilaas, en al bedrogen
dat op uw' schoonheid hopen dierf;
in ons verlies hebt gij gewonnen
maar wie zal ons nu troosten konnen?
O jongste, ons liefste meiske... 't stierf!

Komt dan gij zelve, o hemeldiefken,
komt weer bij ons o zallg liefken,
en schoon geen menschenooge u ziet,
laat op het kerkhof 't zielloos wezen,
dat gij ontgaan zijt en ontfezen,
en blijft bij ons, in ons verdriet!
(Guido Gezelle).

Druk. Jos. Radys-Galle. Nederbraker.