

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons
kennen wat wij slechts op aarde zijn. H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EDMOND VAN DEN DORPE

echtgenoot van

Mevrouw Rosalie DEMETS,

geboren te Bevere (Audenarde) den 9 Augustus 1866
en aldaar overleden den 12 December 1934.

Voor wie leeft, tot den dood voorbereid, komt de
dood, alhoewel schielijk, toch nooit onvoorzien.

Na vele jaren zijn nederig kerkelijk ambt met de
grootste stiptheid vervuld te hebben om de geloovigen tot den dienst van God op te roepen, werd de dienstvaardige man plotselings tot zijn Meester geroepen. « Verheug U goede en trouwe dienaar, omdat gij over weinig getrouw zijt geweest zal ik U over veel stellen, ga in vrede ». Math.

Hij heeft zoo menigmaal de geloovigen opgeroepen om naar de kerk te komen bidden voor anderen, wie zou er nu voor hem niet bidden ?

Duurbare *echtgenoot* en *kinderen*, zoo schielijk ben ik uit u midden weggerukt, wij beminden elkan- der zoo zeer en leefden gelukkig. Troost U, want « het is zoet te sterven na wel geleefd te hebben » bid voor mij en welhaast zijn we vereenigd bij God waar een leven is zonder einde, een eeuwig leven zonder dood

Bid voor den overledene de vier akten.

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers