

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**CLEMENTINE VANDENDRIESSCHE**

Weduwe van Mijnheer

**Oscar VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Nederbrakel den 25 Mei 1873 en aldaar  
godvruchtig overleden den 26 October 1932  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.  
Lid van alle christelijke genootschappen

Heer, wij die haar beminden, wij vroegen U hare dagen te verlengen en Gij hebt haar de eeuwige rust gegeven. Uw heilige naam zij gezegend. (H. Bonav.)

De duurzame afgestorvene was de vrome vrouw van het H. Schrift bij wie noch geveinsdheid, noch menschelijk opzicht was te vinden. Zij heeft God gevreesd en Zijne geboden onderhouden en is in vrede gestorven.

De pijnen en beproevingen des levens met geduld en onderwerping verdragen, bereiden de kroon van het eeuwig leven. Zalig de mensch die de beproeving doorstaat! Zij heeft wel en veel geleden.

Beminde kinderen, gij weet hoe ik altijd bij U ben geweest God dienende in ootmoedigheid en altijd bezorgd voor u. Toont door uwe gebeden dat gij mij bemint, en het aandenken uwer Moeder bewaart.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid,  
(300 d. afl.)

R. I. P.