

Uw woord : " Ik dien " de daad : " Uw kunst "
was voor uw volk de grootste gunst.
Ontstolen op dees stervensdag,
uw leven wappert lijk een vlag.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Edmond VANDENDRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Emilie BOURGOIGNIE

Bestuurder der Muziekmaatschappij " Vrije Kunstkring " te
Sottegem en der Koninklijke Fanfaren " Orpheus " te
Geeraardsbergen. Leeraar aan de Stedelijke Muziekschool te
Geeraardsbergen.

Geboren te Roubaix den 21 April 1885, en na eene
kortstondige ziekte overleden te Aalst,
den 24 November 1936,
voorzien van al de troostmiddelen der H. Kerk.

Ik heb mijn levenspelgrimage doorgemaakt ---
Gehuld in dichterlijke mantelvouwen, droeg ik mijn
lieve harp en zong mijn menselijke blijheid uit. Ik
heb geknield voor 't goede, 't ware. Ik heb gezocht
het schoone, dat eeuwig, eeuwig is. O Kunst, mijn
goei levensengel ! O, Kunst, genadebron en liefde-
zon, ik was om U, door U, de gelukkigste aller
mensenpelgrims !..

Broeders in de kunst, blijft vrij, blijft kunst,
blijft broeders... Kom ween niet, maar dien... dien
naar de daad zooals uw chef u dat leerde. Toch eens
zetten wij ons lang betrachte St. Ceciliafeest in met
onzen triomphantelijken " Taximarche ". Vrije
Kunstkring. vaarwel !

" Kinderen, ziedaar uwe moeder " " Moeder,
ziedaar uwe kinderen " Bemin elkander nu meer
dan ooit om mij, uw stervende vader.

Bemide vrouw, heb dank ; te plots was onze
scheiding, toch troost U. Nu meer dan ooit besef ik
de opofferende levensgrootheid, die Ge bij een
kunstenaar ontplooiën moest.

Mijn, Uw, ons kinderen zullen 't u om mij
beloonen. Dank.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.