

Zalig zij die in den Heer sterven. Apoc. XVI.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Edmond-François Vandendriessche

echtgenoot van Mevrouw

EUDOXIE DUPRET

geboren te Nederbrakel,
den 8 Januari 1853 en er overleden, den 10 October
1924, versterkt door
de HH. Sakramenten der Stervenden.

Vereerd met de herinneringsmedalie 1870-71
en met de medalie der regering Z. M. Leopold II.

Deze achtbare overledene was een rechtschapen man, steeds opgeruimd van gemoed, minzaam en dienstvaardig jegens iedereen, ook had hij de achting verworven van al zijne medeburgers.

Door eene onverbiddelijke kwaal getroffen, bedroefde hij zich niet, maar gaf zich aan den wil des Heeren volkomen over, overtuigd zijnde dat de laatste ziekte eene laatste gratie is.

Ik bedank U allen voor uwe teedere zorgen, vol betrouwen op Gods oneindige barmhertigheid, sterf ik gerast en gelukkig... Ik ga bij den Heer voor U bidden.

Lieve Echtgenoot, getrouwe gezellin mijns levens, troost U in de hoop van het blijde wederzien en Gij, mijne Kinderen, gij waart mijne vreugd en mijne kroon, gij bleef mijnen troost in de dagen mijner ziekelijkheid. Eert en gehoorzaamd uwe moeder al de dagen van haar leven. Bemint elkander en de God van vrede zal met U zijn. Vaartwel. Bidt veel voor mij. Tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.