

Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet
meer. Weest altijd bereid en daarom leeft zoo dat de
dood u nooit onbereid vinde Thom. a K.



Bid voor de ziel

van

Karel-Lodewijk VANDEN DRIESSCHE

echtgenoot van

MARIE-VIRGINIE COPPENS

geboren te Elst den 1 Februari 1870 en aldaar
godvruchtig overleden den 21 Juni 1944.

Versterkt door de H. H. Sacramenten,

Lid van de Confrerie van 't H. Hert, en H. Sacra-
ment en andere godvruchtige Genootschappen,

De laatste dag van ons leven is onbekend, omdat
wij ons alle dagen zouden bereiden om wel te
sterven. H. Aug.

Deze brave man heeft met kristene onderwerping
aan Gods wil zijn langdurig lijden uitgestaan, over-
tuigd als wij hier op aarde lijden, wij ons eene ge-
lukkige eeuwigheid voorbereiden.

Goede kristen, getrouwe echtgenoot, werkzame en
zorgvuldige huisvader is hij geweest een voorbeeld
ter navolging, zijne gedachtenis zal in eere blijven.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
zusters en bloedverwanten, graag zou ik nog willen
genoten hebben van uwe liefderijke zorgen en be-
kommernissen dank voor die onophoudende zorgen,
beminde echtgenote, en gij mijne kinderen, voor u
heb ik gewerkt en gezwogen weest er dankbaar
voor door steeds als goede kristenen te leven, door
uw moeder te beminnen al de dagen van haar leven
en vergeet mij nimmer in uw gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 dag afl.

Uitg. L. Van Hoever Elst