

Die zijne kinderen wel opvoedt, verblijdt zich in zijn leven en op zijn sterfbed moet hij zich over hen niet bedroeven.



Ik ben getroffen geweest als het gras onder de brandende zon.

Heer dat uw wil geschiede!

Wij onderwerpen ons aan Gods besluit. Wij lijden nochtans omdat wij onze aangebedene Moeder, die onze vreugde was, niet meer zien. Eerlijk en oprecht heeft zij hare kinderen opgevoed in de vreeze Gods, tot het werk en hunne plicht. Zij raadde hun vereeniging en vriendschap en haar geluk was in het midden harer kinderen te zijn. Wij beminden haar, ziedaar waarom hare dood eene zoo groote ruimte laat in onze harten.

Lieve kinderen, kleinkinderen, ik minde u zoo zeer. Mijn God! weest gij nu hun troost, hunne sterkte, hun steun, hunne belooning. Vaartwel dan liefste kinders, in den Hemel verwacht ik u met Vader, en wees ons indachtig in uwe gebeden alle dagen van uw leven.

Zoet Hert van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.