

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen, de kwellingen des doods zullen hem niet treffen. Wijsh. III 1.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van

**Virginie Van den Driessche**

weduwe van

Augustien DE VLEESCHOUWER

geboren te St Maria-Lierde den 19 December 1860

en godvruchtig overleden te Elst den 11 Juni 1935

Voorzien van de Rechten Onzer Moeder de H. Kerk

Lid der Confrerie van 't H. Hert en andere genootschappen

---

Zij was eene deugdzame echtgenootte en eene waardige moeder die verdient in de gedachtenis der goeden voort te leven.

Vooraf worden wij gerustgesteld door hare goede voorbeelden en door haar levendig geloof. Wij herinneren ons haar godvruchtig leven, hare christelijke gelatenheid in haar langdurig lijden, en hoe zij, die ons eensklaps ontnomen is, uitmuntte door hare rechtzinnigheid en goedheid.

Geliefde kinderen, ge weet hoe ik altijd met u geweest ben. Den Heer dienende in alle ootmoedigheid, hoe ik u allen wat heilzaam was, heb voorgehouden. Nu beveel ik u allen broeder, kinderen, kleinkinderen, en bloedverwanten aan God en aan zijne genade.

Weent niet over mij want ik ben in het huis van den hemelschen Vader den loon mijner werken gaan ontvangen. Ik verlaat u en vraag geene tranen, maar gebeden en offeranden.

De deur des hemels staat open voor degenen die hun betrouwen op Maria hebben gesteld, H. Bern.

Jezus, Maria, Jozef, helpt ons, redt ons, Amen. 200 d. afl.

---

Uitg. Marcel Van Nederveelde — Elst