

Ten Paradijze, geleiden U de Engelen.
Off. der Overl.



VROOM AANDENKEN

van Juffrouw

ALIDA VANDENEEDÉ

geboren te Ronse, op 3 September 1915, en god-
vruchtig overleden te Lede, op 24 Maart 1947.
Tijdig bediend met de Heilige Sacramenten.

De Heer roept altijd tot Zich de zielen, wanneer
zij het best bereid zijn. H. Theresia.

Haar lijdensweg is hard en langdurig geweest, en
toch gaf zij ons het voorbeeld van christene gela-
tenheid en onderwerping aan Gods wil : ook zijn
hare verdiensten groot bij den Heer en werden zij
het onderpand van hare eeuwige belooning in den
Hemel.

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

Al verdwijnt zij van onder ons. tot ons groot
spijt. toch zullen wij hare gedachtenis in eer hou-
den en harer in onze gebeden en H. Mis indachtig
zijn.

Bemide ouders en zuster, bloedverwanten en
vrienden, nu mijn lijden veranderd is in vreugde,
weent niet over mij doch, weest sterk en trouw
in uw H. Geloof, dient den Heer en bemint Hem
alle dagen van uw leven, en na dit lijden op aarde,
wacht ook U eeuwige vreugde in den Hemel.

Heilig Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De familie Vandeneede-Beatse, bedanken voor
de blijken van innige deelneming.

Druk. Vanovertveldt, Ronse.