

Zie uw bruidegom komt, ga Hem vreugdevol te gemoet.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Eerwaarde Zuster Marie-Louise

(Juffrouw Antoinette Van den Eede)

geboren te Malderen, de 19 maart 1916

in 't Klooster getreden der Zusters van de H. Vincen-
tius à Paulo te Wichelen, de 8 december 1942.

Geprofest de 12 juni 1944.

Godvruchtig overleden te Moerzeke de 2 april 1962.

Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Ze is gestorven zoals ze geleefd heeft : in offerende liefde. Ze was opgeruimd van natuur, eenvoudig en vlijtig. Haar grootste vreugde was anderen te helpen en gelukkig te maken. Haar eerste lijden een last te worden voor de medezusters.

Het lijden heeft haar beproefd, gelouterd en geheilgd. Het bewustzijn van haar aanstaande hemelvaart maakte haar gelukkig. Haar lijden offerde zij edelmoedig voor de heiligmaking van de priesters, haar medezusters en de Kerk.

Gans overgegeven aan de kracht van Jezus liefde is zij de verrezen Christus te gemoet gegaan,

Beste medezusters, familieleden en vrienden gedenkt mij in uw gebeden en dankt Jezus met mij voor mijn roeping,

En gij, Eerwaarde broeder priester, beveel mij aan Gods barmhartigheid door het Heilig Misoffer, de zon van mijn leven.

Drukh. Lib. Vanbeveren, Koster Moerzeke