

Wie den Heer vreest zal welvaren in het uiterste,
in zijn stervensuur zal hij gezegend worden.

Eccl. I. 13.

BID VOOR † DE ZIEL

van Jufvrouw

Bertha-Maria Van Den Hazevelde

Dochter van

Henricus en Mathilde Tortelboom

geboren te St. Martens-Lierde den 26 April 1897 en
aldaar godvruchtig overleden den 29 Mei 1915.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Korten tijd geleefd hebbende heeft zij eenen
langen levensloop voltrokken. Wijsh. IV. 13.

Zij is weggerukt opdat de boosheid haar verstand
niet zou veranderen, noch het bedrog hare ziel
verleiden. Wijsh. IV. 2.

Zij heeft met verduid al hare kwellingen ver-
dragen, overtuigd van deze troostvolle woorden:
De Heer kastijdt dien Hij bemint. Hebr. XII. 6.

Hij heeft de offerande, die zij Hem deed, van
haar leven gunstig aangenomen en voortaan zal zij
blinken gelijk de zon onder Gods uitverkorenen.
Wijsh. III. 7.

Hoe verrukkend schoon is toch de zuiverheid
gepaard met allerlei deugden! Zij behaagt aan God
en aan de menschen. Wijsh. IV. 1.

Duurbare Ouders, Broeders en Zusters, weent niet
over mij al ben ik van U gescheiden, ik leef in den
Hemel bij de koren der Maagden, bij Dezen Dien
ik op aarde zoo zeer bemind heb. H. Agnes.

De Heer had ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons
ontnomen, het is geschied zooals het Hem behaagde
dat zijn Naam gebenedijd zij. Job. I. 21.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren 7 maal 40 dagen aflaat.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.