

In al uwe werken gedenk uwe uitersten en in der
eeuwigheid zult gij niet zondigen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri Van Den Haezevelde

Echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE TORTELBOOM

geboren te Segelsem,

den 11 April 1845 en godvruchtig overleden te
St. Martens Lierde, den 9 Augusti 1919.

Versterkt door de H.H. Sakramentender stervenden.

HIJ WAS LID VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

HENRI was een vreedzame burger, een goede
echtgenoot, een teedere vader. Hij verachtte nie-
mand, deed niemand ongelijk, sprak nooit van
iemand kwaad, bewees geerne, ter eere Gods, dienst
aan zijnen evenmensch. In den huislijken kring was
hij minzaam voor zijne vrouw, bezorgd voor het
tijdelijk en eeuwig geluk zijner talrijke kinderen.
't Is dus niet te verwonderen dat eenieder den dood
beweent van dezen goedhertigen man, doch wat
ons troost is dat God hem voor zijne menigvuldige
deugden eeuwig zal loonen.

Met verduuldigheid en ootmoedige onderwerping
aan den wil van God heeft hij het einde zijner
lichaamskwellingen afgewacht tot den tijd dien God
gesteld had om hem de eeuwige rust te verleenen.

Lieve Echtgenoot, troost u in den Heer, beminde
Kinderen, herinnert u de goede voorbeelden, de
godvruchtige lessen van uwen vader en God zal u
met geestelijke gunsten beladen. Bidt allen voor
mijne onsterfelijke ziel.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt