

Gelijk het den Heer heeft belieft, zoo is het geschied,
gebenedijd zij Zijn naam. Job. 1



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Alfred Vandenhoute

echtgenoot van Mevrouw

Maria MORRE

geboren te Everbeek, den 10 Augusti 1874 en
overleden te Opbrakel, den 29 Mei 1948.

Bediend van de HH. Sacramenten,

De goedheid en de vreedzame handelwijze maken den mensch beminnelijk, doen naar hem verlangen en hem in iedereen vrienden ontmoeten : ook eenvoudig, rechtzinnig, zachtmoedig zijnde, was hij van God en de menschen bemind en zijn gedachtenis is in zegening.

H. Bon. Job. Eccl.

Die in gerechtigheid wandelt, oprecht is in zijn woorden en de waarheid bemint zal een woonplaats vinden in het hoogste der hemelen en zal den koning der heerlijkheid in den glans der schoonheid aanschouwen.

Hij heeft de pijnen en ongemakken van zijn langdurige ziekte met verdueligheid verdragen : „ ik heb den-Heer gezocht ; Hij heeft mij uit alle kwellingen getrokken.
Ad. Cor. — Ps 33

Duurbare echtgenoot, beminde broeders en zusters, vaarwel ; volhardt in de vrees des Heeren : wij zullen elkander weerzien in den schoonen hemel, Helpt mij door uw godvruchtige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 q.

Druk. Depessemier Everbeek