

De Heer verhoore u op den dag der kwelling ;
u bescherme de naam van den God van Jacob !

Ps. 19 1

Bid voor † de ziel van

Benoit Emile VANDENHAUTE,

Echtgenoot van

Maria Malvina GYSELINCK

*Geboren te Everbeek, den 28 September 1888
en aldaar overleden den 11 September 1940
Voorzien van de HH. Sacramenten*

Hij minachte niemand, deed niemand kwaad
en heeft noch kwaadsprekendheid noch laster
gekend. Uit liefde tot den evenmensch be-
wees hij gaarne dienst aan elkeen. Wijsh.

De kwellingen en ellenden hadden mij ge-
vonden en mijn lichaam gefolterd, doch mijn
geest nooit verduisterd ; nooit ontsnapte een
klacht zijn mond. Job.

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en
zonder genezing ? . . . Omdat Gij o Heer, het
zoo geschikt hadt ; dat uw H. wil geschiede !
Jerem.

Vaarwel duurzame echtgenoote en kinderen,
geliefde broeder, schoon-moeder en zuster,
bloedverwanten en kennissen ; bidt voor mij ;
het is een heilig en zalig gedacht voor de
overledenen te bidden. I Mach.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt