

Ontnam de dood mij uw midden,  
Vergeet mij niet als gij zult bidden.

GODVRUCHTIGE † GEDACHTENIS

van

Eugeen Vandenhaute,

echtgenoot van

Elodie De Vuyst

geboren te Everbeke, den 26 Oktober 1882 en  
aldaar overleden den 8 November 1918.

Versterkt door de HH Sakamenten.

---

Vrouwlied, uw' tranen vloeien  
En uw minnend moederhart,  
Wordt door nsamloos wee getolterd;  
Maar verdrijf uw hange smart;  
Richt uw' treur'gen blik naar boven,  
Want, van daar komt hulp en troost.  
Brave vrouw! van uit den Hemel  
Waak ik op ons dierbaar kroost!  
Het waar geluk ô dierbre kind'ren,  
Dat niemand op deez' aarde vindt,  
En smart en droefheid nooit zal hind'ren  
Vindt hij alleen die God bemint!  
Dierb're kind'ren volgt s' vaders woorden  
En luistert steeds naar moeders raad  
Opdat wij 'zaam in 's Hemel oorden  
Aan Gods kelk drinken zonder maat.

Vader, moeder, broeders, zusters  
En allen die mijn dood beweent.  
Weest niet bedroeft maar bidt voor mij  
Vaartwel tot in der eeuwigheid

Genadige Heer Jesus, geef hem de eeuwig  
rust. 100 d. afl

R. I. P.

---

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.