

Wij hebben geen beter middel om de liefde te beoefenen, dan ons leven te geven voor hen die wij beminnen. H. Joan. \*

Bid voor † de ziel van.

**Marcel Louis VANDENHAUTE,**

Brigadier bij het 2<sup>de</sup> Lanciers  
echtgenoot van Clara Van Pevenage

*Geborente Everbeek, den 17 April 1912, en  
gesneuveld op het ereveld te Freeren bij Tongeren  
den 11 Mei 1940*

Voorbeeldige echtgenoot, goede kristen, deftige werker, dappere krijgsman: ziedaar de eerstitels van dezen held. Hij is dan uit het leven gescheiden den ganschen volke de geheugenis nalatende van deugd en kloekmoedigheid. 2 Mach.

Verlangt gij te weten wat ik denk over de eeuwige zaligheid van den dappere, die het leven ten besten geeft om zijn vaderland te verdedigen; dan aarzel ik niet te antwoorden dat de Heer gewis de dapperheid van den soldaat bekroont en dat de dood, kristelijk aanvaard, zijne zielezaligheid verzekerd,

Kard. Mercier

Geliefde echtgenote, duurzame bloedverwanten, uw harten zijn gebroken onder den slag die u getroffen heeft. Maar troost u bij de gedachte dat mijn dood eervol was en dat ik op het laatste oogenblik aan U allen dacht.

Bidt voor mij.

*Jezus, Maria, Jozef.*

*7 jar. en 7 q. afl.*

---

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt