

Wat heb ik op aarde verlangd, buiten U, o Heer ?
Mijn lichaam is bezweken... Maar, gij zijt mijn deel,
o mijn God, voor alle eeuwigheid !

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Eerwaarde

ZUSTER MARIE-ANDRÉ

(Juffrouw Maria-Zulma VANDENHAUTE)

geboren te Melden	de 5 januari 1882
in 't klooster getreden der Zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel	de 23 oktober 1898
ingekleed	de 3 januari 1899
geprofest	de 2 januari 1900
godvruchtig overleden te Gent	de 9 juli 1957
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.	



Wat gij voor de kleinsten der mijnen gedaan hebt,
deedt gij voor Mij. (Matth, XXV, 40)

Gedurende meer dan 50 jaren was Zuster André als onderwijzeres een echte moeder voor al de kleintjes die haar toevertrouwd waren, en een toonbeeld van toewijding in het nederige en altijd te herbeginnen werk van de opvoeding. In haar oude dag was ze verhuisd van de school naar 't hospice van Nederbrakel. Tot op 't laatste van haar krachten heeft ze zich daar geofferd aan de dienst van de oudjes. Door haar rechtschapen gemoed, haar goedhartig, opgebeurd en gedienschtig karakter, deed ze zich door eenieder beminnen.

Met een groot hart, vol onderwerping aan Gods heilige wil, aanvaardde ze de dag der beproeving. Uitgeput van krachten, maar vol verdiensten gaf ze haar schone ziel aan God terug.

Beminde Oversten en Medezusters, mijn dierbare familieleden, ik dank u voor uw oprechte genegenheid en liefderijke zorgen, weest mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Nederbrakel, Druk. We O. Surdiaccourt.