

Hare dood leert ons dat er op aarde niets duurzaam is, en het geluk der wereld kortstondig.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Vrouw

ROSALIE VAN DEN HAUTTE

*geboren te Nederbrakel
den 15 November 1872 en overleden
in 't kliniek van Geeraardsbergen den
3 November 1927, voorzien van de
HH. Sakramenten der Stervenden.*

Gelukkig de mensch die den Heer gediend, zijne geboden onderhouden en het kwaad gevlucht heeft ; zonder schrik noch vrees zal hij zijne laatste uur zien naderen en de kroon des levens zal zijn erfdeel wezen. De wet der waarheid was in haren mond, en de onrechtveerdigheid heeft zich op hare lippen niet bevonden. Zij heeft de grootste zorg genomen over al hare huiszaken, en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Zware beproevingen zijn haar overgekomen, doch nooit kwam een woord van onverduldigheid uit haren mond; alles verdroeg zij uit liefde tot haren Zaligmaker, die oneindig veel meer geleden had dan zij, zoo sprak zij dikwijls op haar bed van lijden.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familie, God roept mij tot Hem, maar mijne liefde voor u sterft niet... ik beveel u aan God aan... Weest ware christenen, standvastig in 't geloof, vlucht het kwaad en beoefent de deugd, zooals gij van mij geleerd hebt.

*H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)*
