

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen. (300 d. afl.)



**Bidt voor de ziel**

van Mevrouw

**Valerie VANDENHECKE**

echtgenoot van Mijnheer

**Richard Vander Donckt,**

geboren te Sulsique, den 13 September 1878,  
overleden te Ronse, na eene langdurige ziekte,  
den 1 Februari 1932,  
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

God louterde mij als goud dat door het vuur gaat.  
Mijn voet volgde zijne schreden, zijn weg hield ik en  
ben er niet van afgeweken. Job XXIII, 10.

Zalig zij die verstaan dat « het lijden van den tegen-  
woordigen tijd niet kan opwegen tegen de toekomstige  
heerlijkheid, die ons zal worden geopenbaard. »

Rom. VIII, 18,

Voor hen die in U gelooven, o Heer, wordt het  
leven slechts veranderd, niet weggenomen

Requiem Mis.

Laten we voortdurend met hart en mond den lof  
verkondigen van Maria, opdat zij ons geleide tot de  
eeuwige vreugde. H. Bonaventura.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten,  
hoe gaarne had ik nog met U willen blijven, maar God  
heeft er anders over beschikt: dat zijn heilige wil geschiede.  
Ik dank U voor uwe liefdevolle zorgen en vraag nog eene  
zaak: veel voor mij te bidden. Tot weerziens.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.

Drukk. Massez-Meert, Ronse